

Op [www.Italissima.nl](http://www.Italissima.nl) is het volgende artikel over ons gepubliceerd.

Genieten van een originele Italiaanse maaltijd zonder op zoek te hoeven naar een restaurant. Buiten aan een lange tafel bediend worden, terwijl de zon ondergaat en de krekels voor de achtergrondmuziek zorgen...

Dit wordt verzorgd door Bert en Marieke, Nederlandse koks woonachtig in Toscane. Ze bereiden een kwalitatief hoogstaand 4 gangen menu en serveren dit in je eigen vakantiehuis. Uit eigen ervaring kunnen we je een diner van Bert en Marieke van harte aanbevelen!

In dit artikel een korte impressie van het leven als kok in Toscane...

“Wij hoeven 's ochtends geen wekker te zetten. Dit betekent niet dat we tot 11.00 uur in bed liggen, maar we hoeven niet voor dag en dauw op te staan. Als we wakker zijn beginnen we de dag met een ontbijtje en ondertussen nemen we het nieuws door. Op internet, maar ook wel via de radio en de wereldomroep. We worden namelijk zo'n zes maanden per jaar in Toscane wakker! Als het even kan ontbijten we op ons eigen terras met een prachtig uitzicht over wijn- en olijfgaarden.



Na het ontbijt nemen we een frisse douche en gaan we op pad. Naar de slager, een biologische buurtwinkel, een visboer of gewoon naar de markt.

Eenmaal weer thuis is het tijd om wat voorbereidingen te treffen voor 's avonds, want dan hebben wij de eer om ergens in Toscane voor een gezelschap te koken. Voor wie van koken en mooi weer houdt en graag iemand in de watten legt, is dit gegarandeerd een droombaan.

Aan het einde van de middag arriveren we op locatie en beginnen we met de voorbereidingen voor het diner. Kinderen vinden het vaak leuk om te helpen, zelfs met tafel dekken!

Als de gasten trek krijgen serveren we eerst de antipasti, vaak onder het genot van lokale wijnen die wij hebben meegenomen. De tweede gang is altijd een pasta of risotto en daarna komen inderdaad nog het hoofdgerecht en een dessert. Alles op locatie gemaakt van verse ingrediënten.

Na het dessert is er nog een kopje koffie en hebben we al vele mensen enthousiast gemaakt voor onze huisgemaakte limoncello, een Italiaanse citroenlikeur.

Terwijl je nog lekker aan het natafelen bent ruimen wij je keuken weer op en is het voor ons tijd om terug naar huis te rijden.”

Kijk voor meer informatie op [Eten in Toscane](#) of bekijk onze [vakantiehuizen in Toscane](#).